

In het licht van de Maan

door Liesbeth Haring

In deze ASAScoop wil ik jullie aandacht vestigen op het boek 'In het licht van de Maan', door Petra Stam en Marja de Zeeuw. Dit boek is voor mij een van de interessantste ontdekkingen van de laatste tijd. Ik begin echter met een inleiding over het werk van Mellie Uijldert (1908-2009).

Toen ik in de 70'er jaren op zoek was naar boeken over astrologie, kruiden en natuurgeneeswijzen, kwam ik uiteraard de boeken van Mellie Uijldert tegen. Vanaf 1947 publiceerde zij tientallen artikelen en boeken over onderwerpen als astrologie, kruiden, sprookjes en edelstenen.

Ik ontmoette Mellie in 1984, toen ze een lezing gaf bij de Astrologieschool Asclepios. Ik vond het geweldig om haar in levenden lijve te zien en horen spreken, maar ik weet nog dat naar gelang haar lezing vorderde, er steeds meer protest uit de zaal kwam vanwege haar rechtse en anti-man uitspraken. Dat had ik in haar boeken ook al opgemerkt. Ik vond dat jammer. Maar omdat ze zoveel kennis te delen had leerde ik te schiften, en het beste voor mij eruit te halen.

Haar driedelig standaardwerk over astrologie (deel 1 - Kosmische samenhangen, deel 2 - Aspecten en deel 3- Medische astrologie), vormde een goede basis om astrologie in al haar facetten te leren kennen. Later kocht ik "De taal der kruiden" en "De verborgen krachten der edelstenen". Wat mij vooral zo aansprak in haar boeken was de verbinding die ze legde tussen mythologie, astrologie, spiritualiteit, de natuur en ons lichaam, echt "zo boven, zo beneden".

Mellies moeder was een fervent aanhanger van de Rein Leven Beweging. Dit was een beweging die pleitte voor seksuele onthouding, vegetarisme en geheelonthouding. Haar vader vertrok in 1912 naar

de Verenigde Staten en sindsdien werd Mellie door haar moeder opgevoed. Mellie heeft een Maan-Pluto conjunctie, wat een sterke verbinding met de moeder aangeeft. Mogelijk heeft ze de overtuiging van haar moeder voortgezet en haar verborgen verlangens omgezet in een passie voor het uitdragen van haar idealen en inzichten; "sublimatie" noemde ze dit. Jupiter staat in Leeuw in het 10^e huis, dit verwijst naar de leidinggevende positie die ze kreeg in het schrijven en spreken over astrologie.

Mellie Uijldert is geboren op 31-5-1908, 15.52 uur te Blaricum.



De Zon staat in het intellectuele, veelzijdige luchtteken Tweelingen in het 8^{ste} huis, sextiel Jupiter in het 10^e huis, en sextiel Saturnus in het 6^e huis. Ze heeft haar intellect ingezet om samenhangen en verbanden uit te zoeken van de natuur, de kosmos en geneeswijzen, en heeft daar haar roeping en werk van gemaakt.

Haar Ascendant is Weegschaal, en de heerser daarvan, Venus, staat in Kreeft in het 9^e huis, uitgaand conjunct Neptunus. Weegschaal en Kreeft zijn allebei hoofdtekens zodat Mellie behoefte had haar denkbeelden en idealen in de buitenwereld uit te dragen. Verder staan Maan, Mercurius, Mars en de Noordknoop in het 9^e huis. Zo'n zware bezetting van het 9^e huis duidt op een sterke drang om te onderwijzen en publiceren.

Venus staat opposiet Uranus. Dit duidt op grilligheid in de liefde. Ook Neptunus staat opposiet Uranus. Dit is een langlopend aspect (van 1905-1912) en duidt op een generatie mensen die leven in een tijd van maatschappelijke onrust. Inzake grote religieuze, maatschappelijke en politieke kwesties werd men gedwongen partij te kiezen. Mellie heeft dit duidelijk gedaan in haar artikelen, boeken en lezingen. Mercurius, de heerser van Tweelingen staat vierkant op haar Saturnus wat problemen en spanning geeft in de communicatie. Ook Mars staat vierkant op Saturnus, wat kan duiden op strengheid en ascese, beperking van (seksuele) energie.

Naar mijn mening is Mellie een belangrijke pionier geweest. In latere jaren verschenen er immers steeds meer boeken over spiritualiteit, astrologie en natuurgeneeswijzen.

Een belangrijke nieuwe uitgave komt van ons eigen taalgebied: "In het licht van de Maan", ook een boek over natuurgeneeswijzen en astrologie, maar geschreven door een geheel andere generatie.

Zowel inhoud als vormgeving zijn er op gericht om de kracht van de Maan op je eigen manier te onderzoeken en toe te passen en zo bewust in het leven te staan, en dichterbij je gevoel, intuïtie en onderbewuste processen te komen. Dus meer op een vrouwelijke wijze kennis tot je te nemen, op zoek te gaan naar je eigen waarheid.

"In het licht van de Maan" is geschreven door Petra Stam en Marja de Zeeuw. In dit boek bespreken zij dertien volle manen binnen het kalenderjaar. Elke volle maan heeft een eigen naam (de IJsmaan, Sneeuwmaan, Bloemmaan, Graanmaan enz.) en thema gekregen waarin astrologie, tarot, mythologie, symboliek, rituelen, jaarfeesten, bomen en elementen aan de orde komen.

In deze dertien hoofdstukken gaan zij in op de achtergrond van deze volle maan vanuit verschillende culturen, en leggen zij verbanden tussen de tijd van het jaar en hoe de natuur die periode een reflectie kan zijn voor je eigen gemoedsgesteldheid. Als je je

hiervan bewust wordt, kun je meer in verbinding komen met het Zelf en het universum. Jouw talenten ontdekken, je mogelijkheden en onmogelijkheden. Iedere maand worden er vragen gesteld waarmee je inzicht in je zelf, je doelen en plannen kunt krijgen. Verder geven Petra en Marja recepten voor de kruidenthee en wierook die bij die tijd van het jaar horen en ze beschrijven voor iedere maand een meditatie of ritueel voor zelfinzicht en heling. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een sprookje.

De vele bijpassende kleurenfoto's, tarotleggingen, praktische tips, verhalen en sprookjes maken dit boek tot een boeiend, inspirerend en indrukwekkend werk.

De horoscoop van Petra Stam is vanzelfsprekend geheel anders dan die van Mellie.

Petra is geboren op 17 november 1968 om 17.15 uur te Den Burg op Texel



Na de HBO-opleiding voor maatschappelijk werk heeft Petra elf jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Naast haar werk volgde ze de opleiding Klassieke Homeopathie, die ze in 1999 afsloot. Sindsdien heeft ze haar eigen praktijk voor homeopathieconsulten. Ook heeft ze een intensieve cursus tarotkaarten gevolgd en ze duidt nu de kaarten met behulp van haar kennis van symbolen, mythologie en psychologische processen waarbij ze gepast gebruik maakt van haar inzicht, intuïtie en heldervoelendheid.

Petra heeft de Zon in Schorpioen in het 6^e huis, nauw verbonden met Neptunus. Haar Ascendant staat in het luchtteken Tweelingen en Mercurius, heerser van Tweelingen, staat ook in Schorpioen. Dit duidt op een onderzoekende, intense geest met veel gevoel voor mystiek, een sterke behoefte om onbewuste en

verborgen zaken te onderzoeken. Al deze kennis zet ze in haar werk in voor verbetering van geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Haar Zon staat sextiel met Pluto zodat ze cliënten inzicht kan geven en veranderen.

Het stellium van Jupiter, Uranus, Mars en de Maan in Weegschaal duidt er op dat Petra graag voor en met anderen samenwerkt.

De Ascendant-Descendant-as van Petra (Tweelingen-Boogschutter) is de spiegel van Marja, die deze in Boogschutter-Tweelingen heeft, iets wat je vaak ziet in samenwerkingsverbanden en relaties.

Marja de Zeeuw is geboren op 15-3-1964 om 2u20m. te Rotterdam



Marja kwam door haar belangstelling voor kruiden en natuurgeneeswijzen ook bij de boeken van Mellie Uyldeert uit en ze draagt die boeken nog steeds een warm hart toe.

Marja is beëdigd tolk/vertaalster Frans en Engels, gespecialiseerd in het technisch/ natuurwetenschappelijk vakgebied. Ze werkte zeven jaar op de marketingafdeling van Yves Rocher als tekstschrijfster en vertaalster Frans. Tijdens deze jaren werd haar interesse gewekt voor de geneeskrachtige werking van bomen en planten. Bij een natuurgeneeskundige leerde ze kruiden praktisch toepassen en door het zelf verzamelen van de kruiden raakte ze verdiept in de natuurlijke cycli, maanstanden en -invloed en de mystieke krachten van planten en kruiden.

Bij Marja staat de Zon ook in een Waterteken, Vissen. Ook Mercurius en Mars staan in Vissen wat duidt op

een gevoelige vrouw die zich geheel kan inleven in anderen maar ook weer makkelijk kan loslaten. Het vuurteken Boogschutter staat op haar Ascendant en Jupiter, heerser van Boogschutter, staat in het vuurteken Ram, evenals haar Maan: wat haar gevoeligheid verbindt met idealisme, enthousiasme en gedrevenheid, om zodoende mensen op een natuurlijke wijze te helen. Aangezien deze vier planeten in het 3^e huis staan kan ze alle kennis uitdragen door spreken, schrijven en onderwijzen.

Ik kan iedereen aanraden om dit prachtige boek aan je zelf of een ander cadeau te geven, zodat je het hele jaar de kracht van de volle maan kunt volgen en in je eigen leven in kunt passen, en zo dichterbij je gevoel en de natuur te komen en blijven.

In het licht van de Maan, Handboek vieringen, symboliek en bewustwording

Auteurs: Petra Stam en Marja de Zeeuw

Uitgever: A3 boeken

ISBN: 9789077408001

Prijs: € 29,50