

Als je blijft denken  
dat jij geen liefde verdient,  
zul je nooit een betere situatie  
voor jezelf kunnen creëren.

Acht jezelf niet zo belangrijk  
dat je boven iedereen  
en alles bent verheven,  
maar wel zo belangrijk  
dat jij met jouw kracht  
en inzicht mensen kunt helpen.

Zonder eigen initiatief  
gebeuren er geen wonderen.  
Jij - en niemand anders - bent  
de stuurman van jouw schip.

Kies bij een verandering

de moeilijkste weg.

De weg waarlangs

het meest moet worden veranderd,

werpt veel tegenstand op, maar

uiteindelijk win je zo het meest.

Hulp komt op een andere manier  
dan verwacht en precies dat  
is de bron van jouw angst en boosheid.  
Laat verwachtingen los en je zult  
worden verrast.